

De spiegel: een bundel met enkele verrassende verhalen.

De spiegel is een wat ouder boek van Godijn Publishing (als je 2015 oud mag noemen) en is het derde boek van SchrijvenInHoorn. Het bevat tweeëndertig verhalen, geschreven door elf auteurs. In de verhalen staat telkens een spiegel centraal, soms letterlijk, meestal figuurlijk. Het boek heeft als ondertitel Niets is wat het lijkt. En dat maakt dit soort verhalen zo fijn om te lezen. Je wordt als lezer op het verkeerde been gezet en soms lijkt het spiegelbeeld anders dan de werkelijkheid.

*'Ik ga een spiegel vragen, rustig blijven liggen, ik ben zo terug.'*

Het beoordelen van een boek met meerdere verhalen van verschillende auteurs is lastig. De ene schrijfstijl spreekt je meer aan dan de andere. Het ene verhaal heeft meer diepgang dan het andere. Niet ieder verhaal kon mij even goed bekoren, maar dat is inherent aan een bundel. Maar er zaten enkele zeer verrassende verhalen tussen zoals De laatste correctie en Achter de voordeur. Verbazingwekkend wat auteurs kunnen rond een thema. Het ene verhaal is alledaags en speelt zich af in onze wereld, een ander in lang vervlogen tijden of in een fantasierijk. Voor iedereen zit er wel iets tussen. De spiegel is een mooie verzameling verhalen om tussendoor te lezen.

*'Ik wil een normaal leven gaan leiden. De tijden zijn veranderd. Ik wil dat allebei mijn kinderen vrij kunnen leven.'*

De spiegel verscheen 2015 bij Godijn Publishing. Het boek bevat 328 pagina's en kostte oorspronkelijk 18,95. Nu is het voor 2,50 te koop.

Deze toch wel verrassende bundel krijgt van mij 3,5 sterren.

<https://www.godijnpublishing.nl/galerij-en-webshop/schrijveninhoorn-collectie/de-spiegel-niets-is-wat-het-lijkt/>